



תאריך: 06 באפריל, 2016

סימוכין : הודעות לעיתונות תשע"ז

הודעה לעיתונות

חילופי משלחות של סטודנטים מצטיינים –"המכללה הטכנולוגית באר שבע"

ומכללת "גרטרוד-לוקנר" בפריבורג גרמניה

המסורת נמשכת וגם השנה , בתחילת ספטמבר יצאה משלחת של עשרה **סטודנטים מצטיינים** מהמכללה הטכנולוגית באר שבע, בליווי ראש המשלחת מר עזרא יחזקאל, לסיור לימודי בגרמניה. המרכז הטכנולוגי "גרטרוד – לוקנר", אשר אירח את משלחת הסטודנטים שלנו, קרוי על שם אישה גרמניה (חסידת אומות העולם) שהצילה יהודים במהלך השואה.

המפגש בין סטודנטים מישראל הלומדים במסלולים טכנולוגיים לבין מקביליהם בגרמניה מאפשר לחזק ולהעמיק קשרים בתחומי הטכנולוגיה המתפתחים, וכמובן להעמיק את ההכרות הבין תרבותית. משלחת הסטודנטים ביקרה בעיר פריבורג שנמצאת בדרום מערב גרמניה, העיר מוקפת ביער השחור ונמצאת בקרוב לגבול עם שוויץ וצרפת. המשלחת עשתה טיולי טבע מקסימים ביער השחור, ושייט באגם טיטי, סיור בשוויץ, סיור בפריבורג ובסביבה, ביקור בבית כנסת יהודי סמוך לעיר. כמובן שהסטודנטים ביקרו בשני קמפוסים המכללה של פריבורג, וקימו סיור בספרייה של הקמפוס.

בסוף ספטמבר התקיים אירוח גומלין על ידנו למשלחת סטודנטים מגרמניה שהגיעו לביקור בישראל ובמכללה. הסטודנטים מגרמניה אורחו על ידי המכללה והסטודנטים שלנו זכו לבקר באתרים יפים וחשובים בדרום ובישראל: במתחם הקטר בעיר העתיקה, נערך סיור במגזר הבדואי, ביקור בכותל בירושלים ובמוזיאון השואה יד ושם, טיול במצפה רמון ועוד.

בין משלחות הסטודנטים נוצרו קשרים חברתיים ואישיים משמעותיים וקרובים, והם מתכננים לשמור על קשר גם בעתיד דרך הרשתות החברתיות ולהחליף חוויות גם בהמשך. המשלחות סיכמו את החוויה שעברו באופן מוצלח מאוד ומשמעותי לשתי המשלחות, צברו חוויות משותפות רבות במהלך הביקורים ההדדיים שהתקיימו בין שתי המוסדות.

משלחת הסטודנטים המצטיינים של המכללה הטכנולוגית באר שבע ייצגה את המכללה הטכנולוגית ואת עצמם בכבוד רב וזכתה לחוויה לימודית ואישית מיוחדת וחשובה!

סטודנט ממגמת מכונות במכללה מסכם את החוויה ומספר על המשלחת:

קוראים לי אדיר יוסי, סיימתי שנה א' הנדסאי מכונות במכללה הטכנולוגית ב"ש. יש כמוני עוד 10 סטודנטים וסטודנטיות ממגמות שונות שסיימו את השנה בהצטיינות. נבחרנו לייצג את המכללה והמדינה בחילופי סטודנטים עם קולג' בפריבורג. אז כמובן אחרי מיונים, וראיונות אישיים, קיבלנו תדריך בטיחות מהקב"ט בשדה התעופה והמתנו ביחד עד לשעת הטיסה.



עבורי ועבור עוד מספר סטודנטים מהמשלחת זוהי הפעם הראשונה שאנו טסים לחו"ל והתרגשנו מאוד לקראת הטיסה, כמובן שכלפי חוץ העמדנו פני אדישים ולא לחוצים אבל התרגשנו בטירוף!

נחתנו בגרמניה וקיבלו את פנינו נציגי הסטודנטים מגרמניה, פגשנו סטודנטים בגילאים 19-23 שלומדים כמונו מקצועות שונים, ושם התחיל החיבור. ישבנו, אכלנו, שתינו בירות(גרמנים אוהבים הרבה בירות) ובקיצור שם התחיל להיווצר לו הקשר והחיבור.

ב-7 הימים הנוספים, מצאנו את עצמנו קמים ב-07:30 בבוקר לאחר לילה קצר שינה, חוטפים ארוחת בוקר קלילה ורצים לפגוש אותם לעוד יום מלא חוויות. אז איפה לא היינו?! אגם טיטי ושייט באגם, עלייה ברכבל לפסגת היער השחור ומסע ירידה מדהים בתוכו, אירופה פארק, סיור בשווייץ, סיור בפרייבורג ובסביבה, ביקור במכללה שלהם ופגישה עם המנהלים, ביקור בבית כנסת יהודי סמוך לעיר, תפילה וארוחת שישי, זמן פנוי לשופינג! ונופים בלתי פוסקים ונשכחים.

בסיום תוכנית של כל יום, יצאנו עם הסטודנטים להכיר את חיי הלילה האמיתיים של הסטודנטים. תרבות, מוסיקה, בילויים- פאבים מקומיים, מועדונים, מסיבות רחוב, והרבה בירות. השתלבנו בבילויים ובתרבות במהרה. למדנו להכיר אותם, את הדעות שלהם, התחביבים שלהם, את התרבות המדהימה והכנסת האורחים הנפלאה. היה אפשר להרגיש את הרצון האמיתי שלהם לארח אותנו על הצד הטוב ביותר.

זה הסיפור על קצה המזלג של חוויה משולמת ומטורפת של משלחת חילופי סטודנטים ישראל-גרמניה. המכללה הטכנולוגית ב"ש ספטמבר, 2016.

ברצוני להודות למרטין וסנדרה והצוות הנפלא בגרמניה וכל הסטודנטים שהיו שותפים ודאגו דקה אחר דקה ליצירת טיול חלומי ומושלם. למנכ"ל המכללה דב תמיר ולהנהלת המכללה, ללירון זינו ולצוות הדיקנאט, ולראש המשלחת עזרא יחזקאל, על קיום המשלחת החשובה הזו ועל הזכות לקחת חלק בחוויה אישית ולימודית מעשירה ומהנה!

אם כבר פעם ראשונה בחו"ל אז משלחת חילופי סטודנטים של המכללה!



סטודנטים מהמכללה בצילומים משתופים בגרמניה ובישראל - צילום יח"צ מכללה